

Beleidsplan 2021

Werk in Nederland

Aan het begin van 2021 hebben we moeten besluiten om onze grote Pinksterconferentie dit jaar niet door te laten gaan. Dat had direct ook invloed op andere activiteiten, die we gewoonlijk door het jaar organiseren, zoals een follow-up conferentie, zoekersavonden, jongerenconferenties enz. We hopen dat het mogelijk wordt om in het najaar van 2021 alsnog een aantal van deze conferenties, op kleine schaal, te kunnen houden.

Preken via YouTube

In 2020 zijn we begonnen met wekelijks op zondagmorgen twee preken in het Arabisch en Koerdisch via YouTube uit te zenden. Daar gaan we in 2021 mee door. Ook de Bijbelstudie, die als gevolg hiervan wekelijks wordt gegeven, gaat in 2021 door.

Coachen en Training leidersteam via life stream

Nu samenkomen in groepen lastig is, zijn we eind 2020 begonnen met het coachen en trainen van ons leidersteam via livestream. Hoewel dit medium niet echt aansluit bij de belevingswereld van mensen uit het Midden-Oosten, gaan we daar in 2021 gewoon mee door. In de hoop dat we in de loop van 2021 elkaar weer live kunnen ontmoeten.

Individuele pastorale coaching

Corona heeft ook in onze doelgroep geleid tot spanningen in huwelijken. Zeker de oudere generatie, die niet zo bedreven is met social media, lijdt hieronder. Dit betekent dat ook in 2021 pastor Johanna veel tijd zal moeten besteden aan individuele begeleiding van echtparen uit onze achterban. Indien mogelijk persoonlijk, anders per telefoon.

Intensiveren van de Noodhulp en Evangelieverkondiging in Noord Irak

Zolang onze activiteiten in Nederland door Corona beperkt worden, richten we in 2021 onze aandacht op Noord Irak. De nood is daar nog steeds hoog en de openheid van de bevolking om meer te horen over het Evangelie is nog nooit zo groot geweest. Door het netwerk, dat pastor Johanna de afgelopen jaren met kerkelijke leiders en regionale bestuurders heeft opgebouwd zijn er nieuwe deuren geopend. In 2021 hopen we de volgende projecten te realiseren:

Verspreiding kleding en uitdelen voedselpakketten

Zes keer per jaar gaat er vanuit Nederland een noodtransport naar Noord Irak. Dit project is een paar jaar geleden al begonnen. In dat transport zit kleding, die ingezameld is door kerken in Nederland. Deze kleding wordt uitgedeeld aan mensen die soms al 5 jaar in vluchtelingenkampen zitten of die wonen in kleine dorpjes in de bergen, dicht bij de Turkse grens. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Moslim, Jezidi of Christen.

Vaak gaat de verspreiding van kleding ook gepaard met het uitdelen van voedselpakketten.

Speelgoed en school/attributen voor de kinderen

Veel kinderen wonen nog steeds in verwoeste huizen en hebben weinig tot niets om mee te spelen. Ook schriften, pennen ed. zijn er niet, terwijl ze wel naar een geïmproviseerde school gaan. Met name in Nineve willen we deze kinderen helpen door schoolspullen uit te delen en speelgoed te geven.

Herstart traumacentra

Het is de bedoeling dat we onze werkzaamheden in de twee traumacentra, die in 2020 gestopt zijn, in 2021 hervatten. In de verwachting dat de benodigde financiële ondersteuning dan rond is.

Opzetten centra voor opvang weeskinderen en dagbesteding gehandicapte kinderen

Veel Jezidische kinderen zijn tijdens het IS regiem hun ouders kwijtgeraakt of gehandicapt door de oorlog. We willen graag in de regio Badre een centrum opzetten waar 32 weeskinderen kunnen wonen en waar een dagbesteding is voor een aantal gehandicapte kinderen. In 2021 willen we de haalbaarheid hiervan onderzoeken. De eenmalige kosten om dit centrum te bouwen ligt ergens rond de \$ 200.000. De lokale overheid heeft grond beschikbaar gesteld.

Opzetten bibliotheek en Koffiehuis

De honger naar het Evangelie is op dit moment erg groot in Noord Irak. De vraag om bijbels en andere christelijke literatuur is erg groot. Daarom willen we op diverse plaatsen in de regio Badre een combinatie van bibliotheek/ Koffiehuis opzetten. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, praten over het Evangelie en christelijke literatuur inzien en mee nemen.

Nieuwe mogelijkheden

Voor ons is 2021 het jaar met de ongekende mogelijkheden. De openheid voor het Evangelie is ongekend. We verwachten dan ook dat we aan het eind van dit jaar nieuwe projecten zijn gestart, waar we nu nog niet van kunnen dromen. Aan Hem alle eer.